



PROPHETIC PATH
JOURNEY TO MEET THE LORD OF THE WORLDS

UNDER VEJLEDNING AF SHAYKH AHMAD DABBAGH

BARA'AH



Laylatul Bara'ah-15. Shabans nat

Der går mange måneder, mange dage flyver hurtigt forbi. Denne verden er som en vind, og folket er som det drivende blad som passerer gennem mange faser, indtil den stopper.

Denne forhindring (af nydelse /lyst) er en prøvelse til Dommedagen, hvor intet skal bevæge sig uden Allahs befaling. Alt skal registreres og hvor enhver handling kommer frem.

Vinden spreder folket på forskellige måder. Bladet passerer højt og lavt, indtil det når sorgens grund [Døden]. Følelserne påvirkes af vinden i denne verden.

Men mange muslimer er stærke og kan modstå vindene i Duniyah. De er som bjerges styrke; de står stærke og modstå enhver vind. Men deres hjerter forbliver bløde indeni for at absorbere mindet om [Sunnah].

Deres hjerter følger vinden i det profetiske kald, de rejser til de steder, hvor han ﷺ går, de er de Profeten ﷺ følger på alle måder, de er de, der søger succes, hvilket bringer Profeten ﷺ glæde.

Hvordan skal man tilbringe 15. af Shaban?

Dette er den måned, som er Profetens ﷺ elskede, det er hans minde måned, en måned med nærhed, en måned før barmhjertighed-måned, en nedtælling ned til Ramadan-måned.

Natten til **15. Shaban** nedstiger Allah ﷻ beslutninger om alt det, der er skabt. Deres navne tilføjes eller fjernes i bøgerne fra de heldige og uheldige, livets bog til dødens bog.

Natten er en særlig nat hvor Allah ﷻ spørger alle mennesker:

Er der nogen der søger tilgivelse?

Er der nogen der går igennem problemer og ønsker, at deres problemer skal løftes/løses?

En meddelelse til alle mennesker om hvad de måtte ønske.

[Med enhver meddelelse skal man reagere bedst muligt]

Man skal faste om dagen og udføre tilbedelse om natten.

Man skal udføre:

2 Rakaah af Salatut Tawbah. At bede Allah om tilgivelse for alle mangler man har gjort i fortiden og søge tilgivelse i fremtiden med hvert åndedrag.

2 Rakaah Salahtul Shukr, hvor man takker Allah for alle livets velsignelser, da man aldrig kan være taknemmelig nok.

2 Rakaah fra Salahtul Istakharah, bede Allah om at guide os om dette liv, da man altid har brug for Hans vejledning.

2 Rakaah fra Salahtul Haajah (bøn om nød), man skal bede Allah om at holde os under velsignelserne og Rahmah og give os, hvad vi har brug for. Hvad der er godt for os, så vi kan dø i den bedste iman tilstand.

Efter at have udført Salah, Tasbi Amaals:

10 x Durood

10 x La ilaha Illalah

10 x La ilaha illa anta subahanak inni kuntum minzwalamin

10 x Astag firullah Alazi la ilaha ilahu alhayul qayum wa a tub u ilay

10 x Radi tu bilahi raban wa bil islami deenan wa be Mohammad [ﷺ] nabiya

10 x Wa la hawla wa la quwata illabillah

10 x Durood

Man kan forestille sig, at ens ønsker sendes til Allah ﷻ, ønske om tilgivelse, taknemmelighed, vejledning og hjælpeløshed. Spørg om tilgivelse for alle de mangler man har haft.

Forestil dig, at dit hjerte kalder Allah, da Allahs velsignede navne rammer din krop og vækker hele din sjæl inden for Allahs erindring.

Forestil dig, at de velsignede navne af Allah ﷻ flyder gennem din krop som føler Allahs tilstedeværelse, så man er aldrig alene. Så forlad aldrig denne tilstedeværelse. Efterlad ikke denne nat som kun en nat for tilbedelse i dit liv, men gør det til en begyndelse til starten mod Allahs nærhed.

Man skal også prøve at udføre 10 minutter Munajaat. At tale med Allah ﷻ, fortælle Allah ﷻ dine problemer, som du muligvis gennemgår og søge hjælp til at fjerne dem for at komme tættere på Allah ﷻ.

Forestil dig lyset fra Allahs navn, vasker din krop, vasker mørket væk og åbner vejen mod Allah ﷻ. Så løb mod Allahs kongerige, som venter på din tilstedeværelse. De, der løber med deres sjæle, vil være dem, der opnår Allahs behag.

Sjæle kan løbe / flyve gennem renselse. [Mørke er det, der trækker sjælen ned. Syndens fedt og ulydighedens vægt er som fedtsten, der altid trækker en person ned, så de bliver dovne og ikke reagerer på kaldet til vejledning]

Så start rejsen mod Allahs kongerige. De, der undlader at rejse, skal efterlades [i mørke], de skal synke ned i helvetes gruber. [De, der undlader at rense].

De nyder kun i en kort periode, indtil deres liv er udløbet. Men de, der flyver, ønsker aldrig at stoppe, de nærmer sig inden døden.

For den søgende er døden en gave at møde Herre, Allah ﷻ.

Man skal udføre følgende Dhikr om natten

1. 'Allah, Allah' - i 20 minutter

Kald Allah ﷻ med alle dele af din krop. Forestil dig, at du er i nærværelse af Allah. Kald Allah ﷻ med alle hans kvaliteter; forestil dig de velsignede navne absorberer inde i dit hjerte. Forestil dig, at de velsignede navne oplyser dig og nedbryder mørket til stråling og duft af erindring. De, der kalder, vil modtage et særligt lys af Allahs navne for bestemt for dem, der fortjener.

2. 'Radi tu bilahi raban wa bil islami deenan wa be Mohammad [Sallallahu Alaihi Wasallam] nabiya - i 20 minutter

Tak Allah ﷻ med underkastelse, at man har modtaget de største gaver. Det er at kunne kende Herren [Allah var en skjult skat, der har åbenbaret sig for os].

At være tilfreds med islams religion og få den største vejledning til Profeten ﷺ.

Spørg Allah ﷻ om, at dit hjerte er tilfreds med alle beslutninger fra Allah ﷻ og om at dø i tilstanden af taknemmelighed for disse bønner, så Allah ﷻ en dag kan være tilfreds med dig.

Spørg Allah ﷻ om, at Han er glade for os i begge verdener.

Forestil dig, at du er i Allahs nærvær, underkast ordene i din anmodning om, at vores Herre måske er glæde for mig.

Tænk over at man ikke har glædet Allah ﷻ, som man burde.

De, der underkaster sig med ægte hjerte, det er dem, der vil blive opdraget på dommedagen som dem, der har ofret deres liv for Allah, for Allah vil helt sikkert behage dem.

Man skal også udføre tasbi Amaals

100 x Astag firullah Alazi la ilaha ilahu alhayul qayum wa a tub u ilay

100 x Durood og Salaam

Hvad skal man reflektere over:

Send velsignelser på Profeten ﷺ hans ledsagere, så du kan opnå hans nærhed.

Udvis taknemmelighed til Allah ﷻ for den vejledning og bed Allah ﷻ om at holde dig på fodsporene af Profeten ﷺ.

Forestil dig at du går mod Profeten ﷺ kongerige og følger hans fodspor indtil du når hans nærhed.

[Hvordan vil du have det, hvis du skulle se den elskede. Hvordan ville du gå hen imod dem? Vil du gå eller kravle? Hvad vil din reaktion være, når du bevæger dig tættere på dem? Vil du smile eller græde, hvad vil du gøre?]

De, der ønsker Profeten ﷺ skal nå op til hans nærhed i begge verdener.

De, der er på stien til Tareeqah Muhammadiyah, bør fordoble deres personlige Amaals på denne velsignede dag og nat. Gennem dette vil de modtage boostet af nærhed til Profeten ﷺ

Brug tiden godt, dette er ikke bare en tilbedelsesaften, men det er en ny begyndelse på jeres liv, et nyt blad, en ny begyndelse at gå mod Profeten ﷺ.

Laylatul Bara'ah er begyndelsen og slutningen på et kapitel i jeres liv. Et nyt kapitel er lavet, så begynd vejen til nærhed og afslut onskabens vej.